

Speech uitreiking Bruggenbouwer 2018

Allereerst hartelijk dank aan het BOL voor het organiseren van dit etentje. Mooi dat jullie elk jaar vrijwilligers in het zonnetje zetten. Dat is een bijzondere traditie om te koesteren en te behouden. Vorig jaar mocht ik voor het eerst aanschuiven. Ik viel meteen met mijn neus in de boter- of eigenlijk in de prijzen- want ik werd Bruggenbouwer 2017 voor mijn inzet als initiatiefnemer/ coördinator bij FleX en mijn inzet voor de Musketon. Vanavond heb ik de eer om de wisseltrofee uit te reiken aan de Bruggenbouwer 2018 die ik zelf heb mogen voordragen. Maar voordat ik dat doe, eerst iets anders.

Alhoewel ik meteen wist wie ik wilde voordragen, bedacht ik mij tegelijkertijd dat er zoveel bruggenbouwers in Lunetten zijn die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Dan heb ik het over datgene waar Lunetten in uitblinkt: de kracht van de samenwerking. Al die verschillende initiatieven die bruggen bouwen, doordat bewoners hun krachten bundelen en samen optrekken om van Lunetten op hun manier een fijne plek te maken.

Ik noem alle initiatieven die Lunetten in hun naam hebben: Hallo Lunetten, Laat Lunetten niet Stikken, Lunetten Wil Wel, Vereniging Netwerk Lunetten.

Denk ook bewonersgroepen die spullen een tweede leven geven zoals Repair Café Lunetten, Krijg de Kleertjes, Speelothek de Boemerang, Kinderkledingbeurs, Recycle Sint.

Of Musketon Bruist en de Musketon Gebruikersraad die zich inzetten voor de Musketon.

Zo kan ik nog wel even doorgaan, want er zijn legio voorbeelden. Kortom, onze wijk blinkt uit in betrokkenheid, saamhorigheid en bewonersinitiatieven. Zoals ik vorig jaar al zei in mijn bedankspeech: $1 + 1 = 3$. Het is de synergie die in Lunetten de muziek maakt.

En daarom roep ik het BOL op te roepen om vanaf 2019 naast déze mooie wisselbokaal voor 'Bruggenbouwer van het jaar' óók een trofee in het leven te roepen voor 'Bewonersinitiatief van het jaar'. Om op die manier naast de individuele inzet die belangrijk is en blijft, ook de synergie van de samenwerking in Lunetten te waarderen.

'Niet lullen, maar poetsen is mijn motto'. En dus stel ik mij als aanstichter meteen beschikbaar om t.z.t. een toepasselijke trofee te regelen en de eerste nominatie te doen. Maar daar onderhandelen we bij de naborrel nog wel over, toch BOL 😊?

Dat is de ambitie voor 2019. Terug naar nu. Wie is bruggenbouwer van het jaar 2018?

Diegene is iemand die ik zou willen bestempelen als diplomaat pur sang. Een stille kracht achter de schermen. Een pleitbezorger die denkt vanuit een Lunettens belang en zich met zijn helicopterview en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen inzet voor een toekomstbestendig Lunetten. Hij is actief bij verschillende werkgroepen en overleggen.

En heeft daarom verschillende petten op die soms voor buitenstaanders (en heel af en toe voor zichzelf zoals bij deze nominatie) lastig te scheiden zijn. Maar die zich er altijd voor inzet om de gezamenlijke belangen van die groepen te bundelen en te verbinden. Of bij

tegenstrijdige belangen juist kijkt waar een resultaat valt te behalen waar iedereen mee uit de voeten kan. Je kan zeggen een echte vergadertijger met een voorkeur voor bilateraaltjes.

Maar let wel, ook op de vloer steekt hij de handen uit de mouwen. Zo kan het zijn dat je hem op de tweede zaterdag van de maand in deze ruimte aantreft met een schroevendraaier in zijn hand. Of dat je hem op de derde zaterdag van september in een oranje hesje ziet rondlopen om de BOL-loop in goede banen te leiden. Grote kans dat je hem vanaf maart alleen minder goed kunt bereiken, want dan is ie vaker in Frankrijk dan in Nederland te vinden. Om te relaxen van al dat vrijwilligerswerk zou je denken, toch?

Niets is minder waar, want zelfs dan ploetert hij door. De Mont Ventoux op. Ook vrijwillig. Dat dan weer wel. En zelfs dan is ie voor dringende Lunettense zaken bereikbaar. Zo heb ik hem menig maal op zijn bankje op de camping (want beste Wifi-bereik) lastig gevallen met een telefoontje dat toch echt niet kon wachten. Waarna hij mij – weliswaar op mijn eigen verzoek, waarom pijnig ik mijzelf zo- een foto van zijn uitzicht op de Ventoux appte.

Ach ja, je hebt werkpaarden.

En je hebt gepensioneerde werkpaarden.

Beste Bruggenbouwer, dan nog even een hart onder de riem als bruggenbouwers onder elkaar. Je twijfelt zo nu en dan of je niet te rechtlijnig bent door kritiek die je ook wel eens ten deel valt. Daar kan ik duidelijk over zijn.

De grote Gerrie Knetemann- ook een fervent fietser- sprak ooit de legendarische woorden: “je wordt altijd door een strontkar overreden, nooit door een trouwwagen”. Of zowel ik zelf wel eens zeg: als je je nek uitsteekt, staan er altijd wel mensen klaar om je kop eraf te hakken. Ga daardoor niet aan jezelf twijfelen, jij weet wat je waard bent.

Dus beste bruggenbouwer voor al je inzet bij het BOL, Repair Café, buurtbudgetten, Musketon Gebruikersraad en alle zichtbare en onzichtbare bilateraaltjes. Deze is voor jou, RUUD KAMP!

Lunetten, december 2018

Farah Laisina, Bruggenbouwer 2017